



Witte Kerk, Naarden
15 maart 2026 - Laetare (Klein Pasen) -
Vierde zondag van de 40-dagentijd

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk
Organist: Wybe Kooijmans
m.m.v. de Naarder Cantorij o.l.v. Jeannette van 't Veld

Vorbereiding

Orgelspel ter voorbereiding: *Forty days and forty nights* - Robert Groves

De cantorij zingt: *Forty days and forty nights*

Begroeting door de ouderling van dienst

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.

We gaan staan.

♪ **Wie in de schaduw Gods mag wonen** -lied 91a, allen: strofe 1, cantorij: strofe 2

Bemoediging

V: Onze hulp is de Naam van de Ene die ruimte maakt
zodat wij kunnen ademen en opleven.

G: die mensen aan elkaar verbindt.

V: Die Ene die altijd trouw blijft

G: en niet loslaat waarmee zijn hand zo liefdevol begon.

Drempelgebed

V: Bidden wij de Kracht die ons draagt,

G: til ons op tot waar U bent.

V: Bidden wij de Stem van ons hart

G: open ons voor liefde en heil.

V: Bidden wij de Geest die heiligt,

G: zet ons in het zegenend licht. Amen.

♪ lied 91a - strofe 3

We gaan zitten.

Kyriegebed (telkens) besloten met Kyrie eleison - lied

*We zingen in de 40-dagentijd geen Gloria, maar als themalied:
Jeroesjalajiem, stad van God (Evangelische liedbundel nr. 194)*

DIENST VAN HET WOORD

V: De Heer zij met U

G: Ook met U zij de Heer.

We openen met de kinderen de Bijbel.

Gebed

🎵 **Projectlied: Locatie Jeruzalem** - strofe 1 en 5

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst.

lezing: **Genesis 4, vers 1 t/m 16**

🎵 **Een mens te zijn op aarde** - lied 538, allen: **strofe 2 en 4**, cantorij: *strofe 3*

Evangelielezing: **Lucas 22, vers 54b t/m 62**

De cantorij zingt: *Drop, drop slow tears*

Overdenking

Orgelspel

De kinderen komen terug.

DIENST VAN HET ANTWOORD

🎵 **Ik wil mij gaan vertroosten** - lied 562, cantorij: *stofe 1*, allen: **strofe 2**

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Dankgebed en voorbeden, *telkens besloten met* - lied 368^e

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen vanuit de gemeente

- De bloemen
- Activiteiten in de komende week

We gaan staan.

🎵 Slotlied: **God, schenk ons de kracht** - lied 418

Zegen, met gezongen Amen.

Orgelspel

Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te begroeten en te ontmoeten.

Collecte

50 % van de collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Moldavië, Veertigdagentijd)

Kinderen en ouderen worden gezien Moldavië

Door de hoge werkloosheid in Moldavië werken veel mensen in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de zorg en aandacht die ze nodig hebben. In de twee opvangcentra van de christelijke organisatie Bethania worden deze kwetsbare kinderen na schooltijd opgevangen, krijgen ze een warme maaltijd en hulp bij hun huiswerk. Ouderen krijgen thuis een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in de opvangcentra terecht voor gezamenlijke activiteiten en een warme douche.

25 % voor het eigen kerkenwerk

25 % voor de eigen diaconie

De bloemen die afgelopen zondag op tafel stonden, zijn gebracht naar Ine Verrijn Stuart - ter Horst

Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de dienstdoend diaken na afloop van de dienst.

Vanavond is om 19.30 uur de vierde vesperviering in de 40 dagentijd: "De zieken verzorgen".



Givt

Gebruik de Givt-app om de QR-code te scannen en gewoon te blijven geven



geloofsvertrouwen van Petrus, de rots waarop de kerk gebouwd is?

Voorganger in de St. Vituskerk aan de Turfpoortstraat is ds. Evert-Jan van Katwijk, met muzikale bijdragen van onze organist Wybe Kooijmans en sopraansoliste Katy Coucke.

Activiteiten deze week:

Maandag 16 maart: **Gesprekskring rond Bijbel en leven**

Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk

Dinsdag 17 maart: **Koffieochtend**

Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

Dinsdag 17 maart: **Cantorijrepetitie**

Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk, Koningin Wilhelminalaan

Donderdag 19 maart: **De Veste-viering**

De dienst wordt geleid door ds. Evert-Jan van Katwijk.

Donderdag 19 maart: **Zinspiratie bijeenkomst CCIV**

Thema: Wat is de betekenis van muziekwedstrijden voor jong talent?

Spreker: Rob Hilberink

Tijd & locatie: 20.00 uur, Majellakapel, Nw Hilversumseweg 22 te Bussum

Aanmelden is verplicht, kosten € 10

Zondag 22 maart, de vijfde zondag van de 40-dagentijd, is er om 10.15 uur dienst in de Grote of St. Vituskerk. Voorganger is ds. Evert-Jan van Katwijk.

We naderen de apotheose van het verhaal van de Stille Week, als de dictatoriale machten zich gaan mengen in wat tot nu toe ten diepste een religieus dispuut was. Van het kastje naar de muur (Lucas 23 vers 1 t/m 25), wie heeft er iets bij te winnen?

In de avond van zondag 22 maart, is om 19.30 uur de vijfde vesperviering in de 40 dagentijd: "De gevangenen bezoeken".

Voorganger in de Grote Kerk is pastoor Sandor Koppers, met muzikale bijdragen van Mary's Voices o.l.v. Karin Bouwmeester.

Het is de vijfde vesper in het kader van de 7 werken van barmhartigheid die n.a.v. van Matheus 25, vers 35 en 37 zijn opgesteld: "alles wat jullie gedaan hebben voor één van de geringste van mijn broeders en zusters, dat hebben jullie voor Mij gedaan."

Zondag 22 maart: Kliederkerk van 4 - 94 jaar

Tijd & locatie: vanaf 16.00 uur, Wilhelminakerk, Wilhelminaplantsoen 14 Bussum

Samen met jong en oud op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Dat is de Kliederkerk.

De Kliederkerk is voor jong en oud samen. Het is ideaal voor gezinnen met kinderen, maar ook opa's en oma's met kleinkinderen, ooms of tantes met neefjes en nichtjes, of jouw buurkinderen kunnen meedoen.

Jij bent van harte welkom in de Wilhelminakerk ([Wilhelminaplantsoen 14](#)) in het centrum van Bussum.